

# Vuur uit de hemel

C (Am) F G  
Vuur uit de hemel, vuur van de Geest

C Am G  
Vuur uit de hemel op het eerste pinksterfeest.

C (Am) F C  
Vuur uit de hemel, vuur in mijn hart

G C  
Jezus' Geest woont in ons.

G C  
Dat is heel apart.

Vuur uit de hemel, vuur van de Geest  
Vuur uit de hemel dat mij helemaal geneest.  
Vuur uit de hemel, vuur dat mij zendt.  
Iedereen moet weten dat U Liefde bent.

God in de hemel, Heilige Geest,  
U wil ik danken op dit heerlijk pinksterfeest.  
Geest in de hemel, Jezus mijn Heer,  
Vader, Zoon en Heil'ge Geest loof ik steeds weer.



# Vuur uit de hemel

## Een pinksterlied voor jonge kinderen

M.Goderis

M.Goderis

C Am F G C C

Vuur uit de he-mel, vuur van de Geest, vuur uit de he-mel op het  
Vuur uit de he-mel, vuur van de Geest, vuur uit de he-mel dat mij  
God in de he-mel, hei - li - ge Geest, U wil ik dan-ken op dit

7 Am G C Am F C

eer - ste pink - ster - feest. Vuur uit de he-mel, vuur in mijn hart.  
he - le - maal ge - neest. Vuur uit de he-mel, vuur dat mij zendt.  
heer - lijk pink - ster - feest. Geest in de he mel, Je - zus mijn Heer.

13 G C G C

Je - zus' Geest woont in ons. Dat is heel a - part.  
le - der - een moet we - ten dat U Lief - de bent.  
Va - der, Zoon en Heil' ge geest loof ik steeds weer.