

De blaadjes vallen van de bomen

Een kleuterliedje over de herfst

M. Goderis

C F C F



De blaad-jes val-len van de bo-men. Ze kleu-ren rood, geel en
De ap-pels, no-ten en kas-tan-jes die vind ik zomaar op de

7 G C F G C



bruin. En door die prach-tig rij ke kleu-ren ligt er een
grond. Ik zal ze sa-men met je de-len. Dan stop-pen

13 G F G C F C



won-der-mooi ta-pijt in on-ze tuin. Want het is herfst, het is herfst.
we ze ra-zend snel in on-ze mond.

20 G C F



Blaad-jes dwar'len in het rond, ma-ken de we-reld ka-kel-bont. Het is herfst,

26 C G Dm C



het is herfst. Het is H - E - R - F - S - T herfst.

De blaadjes vallen van de bomen

C F C
De blaadjes vallen van de bomen.

F G
Ze kleuren rood, geel en bruin.

C F G C
En door die prachtig rijke kleuren

G F G C
Ligt er een wondermooi tapijt in onze tuin

Refrein

F C
Want het is herfst, het is herfst

G C
Blaadjes dwar'len in het rond, maken de wereld kakelbont

F C
Het is herfst, het is herfst

G Dm C
Het is H-E-R-F-S-T, herfst

De appels, noten en kastanjes
Die vind ik zomaar op de grond.
Ik zal ze samen met je delen.
Dan stoppen we ze razendsnel in onze mond.

