

Hosanna, hallelujah

Een liedje voor Palmпасen

M. Goderis



1. Wie is die man - daar, wie is die man - daar,
2. Ik zwaai met pal - men, jij spreidt je man - tel,
3. Hij is zacht - moe - dig, te - der en vriend' - lijk,



wie is die man op dat e - zel-tje? Is hij de Vre - de-vorst zo-lang ver-wacht?
'tIs voor die man op dat e - zel-tje. Is hij de Vre - de-vorst zo-lang ver-wacht?
Je - zus de man op dat e - zel-tje. Hij is de Vre - de-vorst zo-lang ver-wacht.



Hij kijkt naar mij en hij lacht. Hij kijkt naar mij en hij lacht.
Jij knikt naar mij en jij lacht. Jij knikt naar mij en jij lacht.
Ied' - reen her - kent Hem en lacht. Ied' - reen her - kent Hem en lacht.



Zing voor de Heer, zing ho-o-san-na, zing voor de Heer, zing hal - le-ee-lu-jah.



Zing voor de Heer, zing ho-o-san-nah, ho - san - na, ho - san - nah, hal-le-lu-jah!