

# Kindje in de Kribbe

## Een lief kerstliedje voor kinderen

M. Goderis

C Em F G



1. Kind-je in de krib - be, kind - je klein en teer.  
2. Kind-je in de krib - be, kind - je zon - der pracht.  
3. Kind-je in de krib - be, wij knie - len hier neer.

5 C Em F G



Kind - je in de krib - be, daald' op aar - de neer.  
Kind - je in de krib - be, Jou zij al - le macht.  
Kind - je in de krib - be, Je - zus on - ze Heer.

9 C F Dm G



Kind - je, kind - je lief, oh, kind - je klein en zacht. Ik  
Kind - je, kind - je lief, oh, heb je't niet te koud. Om -  
Kind - je, kind - je lief, oh, kind - je zo a - part. Om -

13 C F G C



geef je dit ge - schenk: het is een war - me scha - pen - vacht.  
dat jij ko - ning bent ge - ven we wie - rook, mirr' en goud.  
dat jij van ons houdt ge - ven we jou ons he - le hart.

17 Am F G Em



Maar het kind - je krijgt. Zijn oog - jes val - len toe. Ach,  
En het kind - je lacht. Het kijkt ons stra - lend aan. In

21 Am F G C



lie - ve, klei - ne Je - zus, slaap ge - rust want jij bent moe.  
on - ze diep - ste nacht schijnt Je - zus' held' - re licht voor - taan.

De melodie is van Berg, maar zijn achternaam herinner ik me niet... Jammer maar helaas.

# Kindje in de kribbe

*C* *Em* *F* *G*  
1. Kindje in de kribbe, kindje klein en teer,  
*C* *Em* *F* *G*  
Kindje in de kribbe, daald' op aarde neer.  
*C* *F* *Dm* *G*  
Kindje, kindje lief, oh, kindje klein en zacht.  
*C* *F* *G* *C*  
Ik geef je dit geschenk: het is een warme schapenvacht.

2. Kindje in de kribbe, kindje zonder pracht,  
Kindje in de kribbe, jou zij alle macht.  
Kindje, kindje lief, oh, heb je't niet te koud.  
Omdat jij koning bent geven we weirook, mirr' en goud.

*Am* *F* *G* *Em*  
Maar het kindje krijt. Zijn oogjes vallen toe.  
*Am* *F* *G* *C* } 2x  
Ach, lieve, kleine Jezus, slaap gerust want jij bent moe.

3. Kindje in de kribbe, wij knielen hier neer.  
Kindje in de kribbe, Jezus, onze Heer.  
Kindje, kindje, lief, oh, kindje zo apart.

Omdat jij van ons houdt geven we jou ons hele hart.  
En het kindje lacht. Het kijkt ons stralend aan.  
In onze diepste nacht schijnt Jezus' heldr'e licht voortaan. } 2x

(Vertraagd herhalen)  
En het kindje lacht...

